





Als u de kapel binnenkomt, vindt u op de achterwand vijf (5) gebrandschilderde ramen, die de insignes voorstellen van de vijf (5) belangrijkste Amerikaanse legeronderdelen die in de regio opereerden 9e Luchtmacht, 1e Luchtmacht, 1e Leger, 7e Leger en de 12e Legergroep.

Kijk naar boven naar het plafond. Hier ziet u dat een duif, die de Heilige Geest voorstelt, wordt ondersteund door vier (4) engelen met een engelse inscriptie, ruwweg vertaald in trotse en dankbare herinnering aan de mannen van de strijdkrachten van de Verenigde Staten van Amerika die in dit gebied en in de lucht daarboven alles hebben doorstaan en alles hebben gegeven opdat het recht onder de volkeren zou egevieren, de mensheid van de vrijheid zou genieten en vrede erven.



2. Aan de rechterkant, bij het verlaten van de Kapel, vindt u een kaart met uitleg over militaire operaties in West-Europa.



3. De kaart aan de linkerkant geeft uitleg over de gevechten tijdens het Ardennenoffensief en de Amerikaanse veldtocht in het Duitse Rijnland.



De muren der bermsten bevinden zich aan de achterkant van de kaarten. 31 namen van vermisten van de Amerikaanse strijdkrachten staan alfabetisch in de muren gebeiteld. Naast sommige namen staat een bronzen rosette om aan te geven dat de soldaat niet langer vermist is. Tot nu toe zijn 2 vermisten geïdentificeerd. De gravures werden voltooid door beeldhouwers, een van hen was een gewonde uitse krijgsgevangene die in zijn dienst aan het Russische front had verloren.



Lt. John Dyer (links) is zo'n soldaat die op de Muur der Vermisten staat. Hij werd op 29 december 1944 gedood door luchtafweergeschut. Zijn stoffelijk overschot werd in 2002 geborgen. Zijn dochter besloot hem terug te laten brengen naar de Verenigde Staten voor een laatste rustplaats.

De militairen liggen begraven onder 10 grafstenen gemaakt van Lasa marmer. 119 Davidssterren sieren de graven van soldaten met het Joodse geloof. 22 broederparen liggen naast elkaar begraven. Er zijn 101 Latijnse kruisen van onbekende militairen met de ruwweg vertaalde tekst 'Hier rust in ere een kameraad wiens naam alleen gekend is door God. U kunt een onbekende soldaat vinden in perceel rij 1 graf 11.'



1. Ga verder naar de kapel.

Wanneer u de kapel nadert, ziet u het engel van de Verenigde Staten van Amerika met daaronder een citaat in het Engels. Hoewel het citaat verwijst naar de onen van Amerika, mag niet vergeten worden dat meer dan 400.000 van haar dochters ook in de Tweede Wereldoorlog hebben gediend. Boven de ingang van de kapel is een engel uit rood graniet gebeiteld, ontworpen door Leo Friedlander. Het kostte een Italiaanse beeldhouwer en zijn twee (2) neven, vier (4) weken om dit kunstwerk te voltooien.



Als u de deuren van de kapel nadert, ziet u de acht (8) Deugden van een soldaat: geloof, familiebanden, opoffering, trouw, vastberadenheid, moed, vakkbekwaamheid en fysieke fitheid.

